

29. 10. 1940

NORRLANDS.



*Kapten Torsten Serrander.*

Efter en halvårslång sjukdom har kapten Torsten Serrander på måndagen avlidit på Garnisonssjukhuset i Stockholm, 65 år gammal.

Torsten Serrander föddes i Örebro den 25 september 1875 såsom äldste son till framlidne redaktör Otto Serrander och hans ännu levande maka. Han var elev vid läroverket i Gefle och realläroverket i Stockholm, där han tog studentexamen 1897, varefter han gick in på den militära banan, blev underlöjtnant vid Hälsinge regemente år 1899 och befordrades efterhand till löjtnant och kapten. År 1927 avgick han ur aktiv tjänst.

Som militär gjorde han sig känd som en duglig och synnerligen human officer, emtyckt av kamrater och underlydande. Bland hans kommanderingar kan nämnas en till Norge år 1919 för att studera kulsprutevapnet vid den norska armén.

När kulsprutekompaniet uppsattes vid Hälsinge regemente var han dess förste befälhavare. Som regementsadjutant tjänstgjorde han flera år.

Till Norrlands-Posten har Torsten Serranders namn varit knutet under många år. Redan som helt ung blev han vid sin faders död år 1897 tidningens tekniske chef och var sedan

ekonomichef ända till år 1934, under denna långa tid nedläggande ett nitiskt och intresserat arbete för företaget. Efter sin avgång har han såsom en synnerligen kunnig fackman innehaft befattningen som Grafiska samarbetsnämndens konsulent.

Inom tidningsutgivarnas sammanlutningar nedlade kapten Serrander ett intresserat arbete bl. a. såsom styrelseledamot under många år i Tidningsutgivareföreningens A-sektion och i Gefle—Dalakretsen av samma förening.

För idrott och friluftsliv låg Torsten Serranders håg sedan ungdomen. Han gjorde sig känd som en säker och orädd seglare och ryttare, och vidare var han mycket verksam inom skytte-, landstorms- och idrottsrörelserna. Själv god skytt, var han åtskilliga år kompanichef i Gefle frivilliga skarpskytteförening, och han var en av initiativtagarna till och den förste ordföranden i Gestriklands idrottsförbund. För sina insatser i landstormsarbetet erhöi han Sveriges landstormsföreningars centralförbunds förtjänstmedalj och Gefleborgs landstormsförenings guldmedalj.

Sveklös, redbar och godhjärtad, vann han många vänner. Han sörjes närmast av maka, född Lyman, tre döttrar, Eva gift med väginspektör Alex Södergren, Sara gift med godsägare Carl Klingberg, Mackmyra, och Ulla, gift med grosshandlare Sven Karlsson, Östersund, samt aldrig moder, syskon och barnbarn.