

NORRLANDSPOSTEN HAR I JULI FYLLT NITTIO ÅR.



Redaktör Otto Serrander.

I början av juli kunde Norrlandsposten i Gefle — den äldsta av Norrlands alla nu utkommande tidningar — fira 90-årsjubileum och utsände dagen till ära ett facsimiletryck av sitt första nummer.

Tidningens grundare och förste utgivare var boktryckaren med. fil. kand. A. P. Landin. Tidningen, som styrde liberal kurs, råkade snart nog ut för indragningsmakten men klarade sig på det vanliga sättet med titeländring. Landin var en driftig man; bl. a. satte han upp tryckeri i Sundsvall och Östersund och anlade ett pappersbruk vid Gadö i Valbo. Han redigerade ensam tidningen.

Det Landinska tryckeriet, där allt först trycktes för hand, men där sedan en gasmaskin drev pressen — på 60-talet en ordentlig snällpress av järn, vilken med ett stort svänghjul av järn kunde bibringas en ansenlig fart — var sedan år 1838 inrymt i Nordgrenska gården vid Stapeltorget. Vid branden år 1869 kunde blott en del stål räddas, men Landin hade en gammal press i reserv i ett magasin på ett annat ställe. Tack vare detta kunde tidningen snart åter börja utkomma från — en vedbod hos en viss trädgårdsmästare i staden. Sedan inflyttade tryckeriet i en gård vid Södra Trädgårdsgatan i närheten av fängelset och övertogs jämte förlagsrätten till tidningen av den först i våras bortgångne boktryckaren A. J. Lindholm, medan Landin överlämnade sina affärer i andra händer samt 1874 bosatte sig i Stockholm, där han avled år 1881.

Redan år 1849 samt mellan åren 1858 och 1864 hade Norrlandsposten utkommit tre gånger i veckan i stället för tidigare två. Detta skedde regelbundet från år 1866 t. o. m. år 1895. Sedan redaktörskapet skiftat från Lindholm till Gabriel Ödmann år 1875, Oscar Emil Norén år 1876 och Birger Hallén år 1877, övertogs det år 1880 av förutvarande medarbetaren i Nerikes Allehanda Otto Serrander, vilken inköpte tidningen och tryckeriet. Samtidigt för-



Kapten Torsten Serrander.

skaffade han sig förlagsrätten till tidningarna Roslagen och Bollnäs Tidning vilka båda uppgingo i Norrlandsposten.

Med Otto Serranders tid började för tidningen ett nytt skede i dess historia. Dess spridning ökades ytterligare, sedan i slutet av år 1884 Norrlandspostens Veckoblad blivit upprättat, vilket numera utkommer som Norrlandspostens varannandagsupplaga. Otto Serrander gjorde Norrlandsposten till en nyhetstidning. Han tog sig före sådana nymodigheter som att i tidningen på middagen införa referat och notiser om vad som försiggått samma dags morgon och förmiddag. Det var någonting dittills okänt, och det väckte stor häpnad, när t. ex. deltagarna i en Gefle-Dalastämman vid Falutågets avgång på middagen fingo i Norrlandsposten läsa referat från den en halv timme förut avslutade stämman.

För att bättre kunna ägna sig åt tidningens ekonomi och administration lade Otto Serrander, vilken också kallades till framskjutna publicistiska värv i huvudstaden, redaktörskapet i Adolf Hallgrens händer, där det stannade till i slutet av år 1890, då Serrander återinträdde som Norrlandspostens redaktör och med outtröttlig energi verkade som sådan till sin död den 19 oktober 1897.

Norrlandsposten äges sedan dess av

Tel. 122 o. 1762 — Telegr.-adr. Berlings

**BERLINGSKA
STILGJUTERI A.-B.
LUND**

STILGJUTERI - GALVANO-
PLASTIK - STEREOTYPI
MESSINGSLINJEFABRIK

Modärna stilar m. m. sländigt i lager



Redaktör Ernst Serrander.

hans arvingar under firma Serranders tryckeri med två av sönerna i ledningen. Ekonomichef är sedan 1897 kapten Torsten Serrander, och tidningens redaktör och ansvarige utgivare är sedan 1916 redaktör Ernst Serrander, som sedan 1901 varit knuten vid dess redaktion.

Sedan den 1 december 1897 är tidningen daglig, och dess lokaler, som år 1885 flyttades till hörnet av Drottning- och Hattmakaregatorna, äro sedan 1921 inrymda i egen fastighet, Norra Centralgatan 11.

År 1909 utdelades Patriotiska sällskapets medaljer till fyra trojänare, som varit fästade vid tidningen i resp. 50, 38, 31 och 27 år. År 1919 utdelades ytterligare nio medaljer för tjänstetid mellan 40 och 21 år. Samtliga dessa nio medaljörer äro nu efter ytterligare 8 års tjänst kvar vid officinen.

Tidningsnytt.

Tidningen Arbetets 40-årsdag inföll den 6 augusti och hade föranlett tidningen att bringa åtskilliga intressanta artiklar i dagens anledning, ävensom att inbjuda hela personalen till en animerad festlighet i Mohriska paviljongen, där många tal höllos, däribland av herrar direktör P. A. Johansson samt redaktörerna Allan Vougt och Arthur Engberg. En mängd telegram och andra hälsningar ingingo.

Då vi i n:r 19 i fjor kastade en återblick på tidningens historia, skola vi här icke ingå på densamma.

Bärgslagsbladet med tryckeri har av Tidningsbolaget Västmanland (i likvidation) inköpts av redaktör Alfred Stårner, vilken skall överlåta tidningsaffären åt ett nybildat bolag. Bärgslagsbladets Tryckeriaktebolag, för vilket stiftelseurkund utfärdats.

Tidningen kommer att fortsätta oförändrad, med hr Stårner som utgivare och redaktör

Sv. D:s spaltbredd har ändrats från hittillsvarande 13 1/2 cic. till 13 cic. och har alltså övergått till standardbredd.